



DE ROBPORTER

Jaargang 9, nr. 28

April 2014

WOORDJE VAN DE DIRECTEUR :

“DANK AAN DE VRIJWILLIGER !” ROEL TRUYERS

Soms is het goed om bepaalde dingen eens in een ander daglicht te stellen. Misschien kunnen we bepaalde vragen, die we af en toe eens horen, voor de curiositeit 'omgekeerd' stellen.

Dan krijgen we vragen zoals: *Wie is er geen vrijwilliger ? Doet nooit iets vrijwillig, nooit of te nimmer? Of wie gelooft niet, echt niet, in niks, niet in God, niet in mensen, niet in waarden en normen? Of wie heeft er niet lief, nooit of te nimmer ? Of wie heeft er geen hoop, nooit, never, jamais ? Of wie kan er nooit lachen?*

Wie op deze vragen een positief antwoord geeft, behoort tot mijn bescheiden mening tot een absolute minderheid of heeft op zijn minst gezegd een stevig dipje. Hoe we het ook draaien of keren, we kunnen niet zonder liefde, zonder geloof, zonder hoop, zonder vreugde, zelfs niet zonder vrijwilligheid! Het kruidt ons bestaan, geeft zin aan wat we doen en geeft de zin om van deze jachtige

wereld en van het veel te korte leven toch 'het beste' te maken.

Maart was de maand waarin vrijwilligers in de schijnwerpers geplaatst werden ... in heel Vlaanderen. En terecht. Meer dan terecht !

Maar voor onze school is dit geen kwestie van één maand, wel van elke dag, elke dag van het jaar.

Zonder de inzet van onze vrijwilligers: geen brigadiers langs hoek en kant op gevaarlijke verkeerspunten, geen lampen die vervangen worden in de school, geen sponsorloop, geen Afrikamarkt, geen werkgroepen allerhande, geen vuilnisbakken die buiten gezet worden, geen papier dat verzameld wordt, geen onkruid dat geplukt wordt, geen speelgoed dat geschonken wordt aan de schoolkinderen, geen huiswerkbegeleiding na de uren, geen schoolfeest, geen eerste communie of vormsel, geen kleine materiële ongemakken die opgelost

raken, geen cross der jongeren, geen schoolvoetbalcompetitie, geen vakantiecamp Rode Kruis, geen extra speelgoed op de speelplaats, ... Veel te veel om op te noemen en wellicht vergeet ik nog vele dingen.

“Niet zagen, niet klagen en niet zaniken... er tegenaan dedju... en dan erna een stevige pint!”, zou mijn beste vriend Jempi zaliger zeggen. En gelijk had hij. Het mag extra in de verf gezet worden: we zijn trots op ieder van jullie, vrijwilliger, zonder een naam te noemen en wij zijn eens te meer jullie dankbaar. En voor wie niet zeker is dat vrijwilligerswerk echt wel een goede en gezonde zaak is: niet twijfelen, gewoon doen. Je voelt je er beter door en het verricht kleine wonderen.

In dit nummer:

Woordje v.d. directeur	1
Pastorale werkgroep	2
Robbert—sprokkels	3
L.O. + paspoorten	4

**Een deugd-
doende va-
kantie voor
alle kin-
deren en
leerkrach-
ten!**

AFRIKAMARKT DOOR PASTORALE WERKGROEP

DANK AAN ALLE KINDEREN,
LEERKRACHTEN,
VRIJWILLIGERS, OUDERS,
LEERLINGENRAAD, PASTORALE
WERKGROEP !



De opbrengst van de 10de Afrikamarkt (jubileumjaar) zal integraal door onze directeur overgemaakt worden aan het jeugcentrum 'Gatenga' (wijk van Kigali—Rwanda). Het jeugdcentrum zorgt enerzijds dagelijks voor sport en ontspanning voor enkele honderden Rwandese straat –en weeskinderen en geeft anderzijds aan gekwetste jongeren de mogelijkheid om een beroepsopleiding te volgen. Zo kunnen ze toch zelfstandig een toekomst uitbouwen.

Meer info en enkele foto's kan je vinden op www.derobbert.be (je vindt er een link in één van de berichten)



SPROKKELS UIT DE ROBBERT

In de voorbije periode noteerden we volgende gebeurtenissen, buiten het reguliere onderwijsaanbod ...

... onze leerlingen werden op 1 april beetgenomen door hun directeur. Enkele leerkrachten probeerden dan weer de directeur in het ootje te nemen, maar deze poging mislukte. De wraak zal nu zoet zijn.

... 2A en 6B wonnen met de verkeerssling in de maand februari. Proficiat aan de kinderen om veilig naar school te komen !

... Tessa en Serena hadden pech op weg naar school. Ze werden aangereden door een onvoorzichtige wagen en moesten voor verzorging naar het ziekenhuis. Gelukkig kwam het allemaal op termijn terug goed.

... en Vic heeft na een lange periode het ziekenhuis mogen verlaten. Vic krijgt tijdelijk onderwijs aan huis en probeert al elke dag enkele uren in school les te volgen. Dapper !

... Alaaf ! Alaaf ! Ook in de Robbert met een heuse 1ste school-kinderstoet. (foto's op www.derobbert.be)

... alle ouders konden de schoolvorderingen van hun zoon/dochter volgen op het rapport van hun kind.



MOGEN WE AAN ALLE OUDERS VRAGEN OM ZELF OOK GOED DOOR TE STAPPEN EN NIET AAN DE POORTEN TE BLIJVEN STAAN, ZODAT DE BRIGADIERS NIET ONNODIG MOETEN BLIJVEN WACHTEN. MET DANK !!!

FIETSVAARDIGHEDEN TIJDENS LESSEN LICHAMELIJKE OPVOEDING

DOOR ELKE CORNELISSEN, LEERKRACHT L.O.

Vorige week mochten de leerlingen allemaal hun fiets en rollend materiaal meebrengen naar school.

Tijdens de turnlessen werd er gewerkt rond de fietsvaardigheden van de kinderen. Er werd op een parcours met hindernissen gereden. Bruggetjes, wiplanken, zigzagen tussen kegels, het hoor-

de er allemaal bij.

Ook werden er oefeningen gedaan waarbij de kinderen stil moesten fietsen, omkijken op de fiets, hun hand uitsteken als ze moesten afslaan.

Naast de fietsoefeningen mochten de leerlingen ook met hun rollend materiaal rondrijden.



STRAKS OOK PASPOORTEN VOOR NEDER-BELGEN IN BERGEIJK

De gemeente Bergeijk is van plan in de tweede helft van dit jaar reisdocumenten te gaan verstrekken aan Nederlanders die in België verblijven. In de grensstreek met België (provincie Limburg) wonen 40 000 Nederlanders. Deze groep dient nu nog 1 x per 5 jaar een nieuw Nederlands reisdocument aan te vragen.

Voor het aanvragen van dit document is deze groep aangewezen op het consulaat in Antwerpen, de ambassade in Brussel, de gemeenten Echt-Susteren, Maastricht en Bergen op Zoom. Maar ook Nederlanders die elders in de wereld woonachtig zijn, kunnen van deze dienstverlening gebruik gaan maken.

Goed nieuws voor de Neder-Belgen van Hamont-Achel.

Mits bewijsvoering kan je bij de directeur van de school een uitzonderlijk verlof krijgen om het reisdocument van je zoon/dochter te gaan halen.



LAGERE SCHOOL DE ROBBERT

Kloosterstraat 6
3930 Hamont-Achel

0032 11 44 55 61
0032 11 44 65 73 (fax)
secretariaat@derobbert.be

*“In ieder mens schuilt een kind,
in ieder kind schuilt een mens.”*

Bezoek ons op het
web
www.derobbert.be



sportief en eigentijds

sterk in I.C.T. muzisch



bewogen team



SCHOOLREIZEN

We streven er naar om met de schoolreizen een gezonde mix te krijgen tussen ontspanning, groepsvorming en educatieve vorming.

1STE LEERJAAR	20 juni	Zoo Antwerpen
2DE LEERJAAR	20 juni	Pietersheim Lanaken + waterburcht
3DE LEERJAAR	25 april	Bokrijk
4DE LEERJAAR	06 mei	Beekse Bergen
5DE LEERJAAR	09 mei	Technopolis Mechelen + Hengelhoef
6DE LEERJAAR	06 juni	Tongelreep Eindhoven

Meer info over de schoolreizen volgt via GIMME !

Bij achterstallige rekeningen zullen de onkosten van een schoolreis vooraf contact dienen betaald te worden !!!

